



Zondags Groet

7 januari 2018
www.oosterkerkzeist.nl

Wij streven ernaar toegankelijke kerkdiensten te houden,
die inspireren tot groei in betrokkenheid bij God, elkaar en anderen

Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!
Voorganger is ds. Marten Knevel en Willem Boog begeleidt de dienst aan orgel en vleugel. Ouderling van dienst is vandaag Erik Kaman. Er is kinderdienst voor alle groepen en oppasdienst voor de allerkleinsten.
Wij wensen u een goede en inspirerende dienst toe.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen bij een kop koffie of thee. Voor de jongeren is de East Coast open.

Orde van dienst

1 Bijeenkomen

- Orgelspel: Meditatie en koraal over 'Hij is een God van liefde en genade' (Psalm 103, bew. K.J. Mulder) en Intrada en Toccatine over Psalm 118 (W.H. Boog), waarna:
- Voorzang **Psalm 118: 1, 5 en 8 – Laat ieder 's Heren goedheid prijzen**
- Verwelkoming door de ouderling
- Aansteken van de paaskaars door Rosalie en Niels of Lotte
- Inleiding op de dienst
(gemeente gaat staan)
- Intochtslied **418: 1 en 3 – God schenk ons de kracht**
- Bemoediging en Groet
(gemeente gaat hierna zitten)
- Drempelgebed **Hemelhoog 473** (gebed om Zegen, Sela in orgel arr. W.H. Boog) – **Zegen mij, op de weg die ik moet gaan**
- Woorden uit Lucas 2: 21
- Glorialied **512: 1, 3, 4 en 6 – O Jezus, hoe vertrouwd en goed**

2 Woord

- Gebed bij de opening van het Woord
- Aandacht voor de kinderen
- Kinderlied (Willem aan de vleugel) **HH 61 – De Here zegent jou** (arr. W.H. Boog)
(hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

- Schriftlezing uit Numeri 6: 22-27 en Lucas 2: 21
- Uitleg en verkondiging. Thema: De beste wensen

3 Antwoord

- Antwoordlied **HH 591 – Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam**
- Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente (*gemeente gaat staan*)
 - Gedachtenis
 - Neerleggen van een steen bij de boom van het leven.
 - Lied: **Gezang 56:6 – Ik ben het zegt Gij dan**
- Gebedspunten uit gebedenboek
- Dankgebed en Voorbeden, eindigend in stil gebed en het Onze Vader
- Collecten onder orgelspel: Orgelkoraal 'Jezus, mijn verblijden/Heugelijke tijding' (F. Asma)
(kinderen komen weer terug van de kinderdienst)
- Slotlied (*staande*) **839: 1 en 2 – Ik danste de morgen toen de schepping begon**

4 Uiteengaan

- Uitnodiging
- Zending en Zegen
- Slotlied (vervolg) **839: 4 – De dans leek te breken, maar ik deelde het brood**
- Uiteengaan tijdens feestelijk orgelspel: 'Jezus, ga ons voor deze wereld door!'

Er is alle gelegenheid elkaar te ontmoeten, voor gesprek, voor voorbede. Bent u nieuw of wilt u meer weten over de gemeente? Spreek iemand van ons aan!

DENKT U AAN HET KOFFIEBUSJE?

Een DVD/CD van deze dienst is te bestellen bij Kees van Es,
cgvanes@casema.nl

Volgende week om 10.00 uur in de Oosterkerk: ds. W. Scheltens

Dinsdag 9 januari: 19.15 uur gebedsbijeenkomst in de kleine bovenzaal
(ingang kerk aan de kant van de keuken)

Wake kamp van Zeist 7 januari 2018

Ook in 2018 gaan we door met de wakes bij Kamp van Zeist. Het vreemdelingenbeleid van de huidige regering ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers is tot op heden niet veranderd en er zitten nog altijd uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten. Omdat ze geen geldige verblijfspapieren hebben; opgesloten als misdadigers. Ook gezinnen met kinderen zitten opgesloten in afwachting van hun uitzetting. Thema is: Welkom. De Raden van Kerken van Zeist en Soest organiseren iedere eerste zondag van de maand een wake, ten teken aan de politiek dat het anders moet.

Neem mensen mee! Neem bloemen me!

Neem voor het gedenken een lichtje mee.

Tijd: zondag 16.30 uur

Plaats: Detentiecentrum Zeist aan de Richelleweg 13 in Soesterberg

Bekijk ook de website: www.wakezeist.nl ook over de nieuwe actie.

Collecte kerstnachtdienst

De collecte in de kerstnachtdienst heeft maar liefst €689,80 opgeleverd. Dit geld is bestemd voor het werk van de Voedselbank.

Bedankt voor uw bijdrage!

Namens de diaconie, Hanneke de Zeeuw

Omgaan met verlies

Thema-morgen van OvO: Ontmoetingen voor ouderen

Bij dit thema wordt meestal als eerste gedacht aan het verlies van een dierbare, die is overleden. Maar rouwen om verlies gebeurt ook, wanneer er sprake is van het minder worden van onze lichamelijke of mentale vermogens. Een gezond lichaam en een gezonde geest zijn ons ook dierbaar. Als het lichaam of geheugen ons in de steek laat, lijden wij verlies. Soms zo, dat we er wanhopig van worden. Het leren leven met dit soort verlies gaat meestal ook door een proces van rouwen heen, voordat de nieuwe situatie kan worden geaccepteerd en er ruimte komt voor een leven met handicap.

Iedereen krijgt hier in minder of meerdere mate mee te maken. En waarschijnlijk zijn de meesten van u hierin ervaringsdeskundig.

Graag zouden wij als bestuur van "Ontmoetingen voor ouderen", u willen uitnodigen om onze ervaringen hierin met elkaar te delen. We hopen zo van elkaar te leren en daardoor bemoedigd te worden. Ook als u geen oudere bent, maar wel geïnteresseerd in dit thema.

U bent van harte welkom op woensdag 17 januari 2018 in de Oosterkerk Vanaf 10 uur staat de koffie klaar.

Wout Zijp, voorzitter

Zondagsgroet kunt u voor a.s. donderdag 17.00u aanleveren per email op zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl. Beperkt u zich hierbij tot maximaal 4 regels (=ca. 40 woorden).
- AR -