



# Zondags Groet

7 juli 2019 [www.oosterkerkzeist.nl](http://www.oosterkerkzeist.nl)

Wij streven ernaar toegankelijke kerkdiensten te houden,  
die inspireren tot groei in betrokkenheid bij God, elkaar en anderen

Hartelijk welkom deze zondagmorgen in de Oosterkerk te Zeist!  
In deze dienst gaat ds. Charissa Meeuwenoord voor. Michiel Zijp is  
verantwoordelijk voor de muzikale ondersteuning. Ouderling van dienst is  
vandaag Erik Kaman.

Vandaag is er **Promiseland** voor alle kinderen! Zij gaan gelijk al bij aanvang  
van de dienst naar de East Coast

En er is ook **tienerdienst**. Ben je 12 of 15 jaar of ergens daar tussenin én zit je  
op de middelbare school, dan kan je zo aanschuiven. Martin Rus gaat jullie dit  
keer lastigvallen. See you there!

Wij wensen u een gezegende en inspirerende dienst toe. Uiteraard is er na de  
dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

## Orde van dienst

### 1 Bijeenkomen

- Pianospel
- Samen zingen Opw. 378: **Ik wil jou van harte dienen**
- Verwelkoming door de ouderling
- Aansteken van de paaskaars door de ouderling

*de gemeente gaat staan*

- Intochtslied LB 1005: **Christ be our light**, alle coupletten
- Welkom
- Zingen: **Welkom in Gods huis** (schrijvers voor gerechtigheid)
- Bemoediging en Groet en drempelgebed

Voorganger: Onze hulp mogen we zoeken en vinden in Gods naam: "Ik zal  
er zijn voor jou"

**Allen:** Zijn naam is zijn belofte voor ons allen, van  
eeuwigdurende aanwezigheid, trouw en liefde

Voorganger: Wij groeten elkaar met de liefde en goedheid van onze God

**Allen:** Vader, Zoon en Heilige Geest

Voorganger: O God, nu we zo samen in de kerk zijn vandaag bidden wij  
u of u ons wil aanraken met uw Geest. Zodat we met hart en  
ziel betrokken zijn op u en elkaar en van daaruit wanneer wij hier weer  
vandaan gaan op de mensen om ons heen

- Samen zingen: **Votum en groet** (Sela)

*de gemeente gaat zitten*

- Samen zingen Opw. 733: **Tienduizend redenen**

### 2 Woord

- Gedicht
- Samen zingen Opw. 770: **Ik zal er zijn**
- Evangelielezing: Marcus 8:22-26
- Intermezzo pianospel: LB 925 Wek mijn zachtheid weer
- Uitleg en verkondiging

### 3 Antwoord

- Antwoordlied Opw. 488: **Heer ik kom tot u**
- Aandacht voor mensen en zaken in de gemeente
  - Gedachtenis
  - Gebedspunten uit gebedenboek
- Gebeden 1. Dankgebed en Voorbeden, eindigend in  
2. Stil gebed, aansluitend zingen Opw. 436: **Onze vader**
- Collecten tijdens pianospel

*Voor het slotlied gaat de gemeente staan*

- Slotlied **Ga maar gerust** (melodie: Opw. 124), couplet 1 en 2

### 4 Uiteengaan

- Zending en zegen
- Slotlied (vervolg): **Ga maar gerust**, couplet 3
- Uiteengaan tijdens pianospel

### Picknick

Aansluitend aan de dienst gaan we met ouders en kinderen picknicken op het  
Bisonveld. Iedereen, jong en oud, is welkom om daarbij aan te sluiten. Ook als  
je geen eten of picknickkleed bij je hebt is er vast genoeg om te delen!

**Volgende week** om 10.00 uur in de Oosterkerk: ds. Marten Knevel

**Vanmiddag:** Wake voor detentiecentrum Zeist, 16.30 uur

### Aankondiging: avondmaalscollecte zondag 14 juli 2019

De collecte bij het Heilig Avondmaal dd. 14 juli 2019 is bestemd voor diaconale  
projecten van Kerk in Actie. In Nederland groeit maar liefst één op de negen  
kinderen op in armoede. Met uw bijdrage kan Kerk in Actie kerken en  
organisaties steunen die armoede onder kinderen bestrijden. Een voorbeeld van  
een project is Actie Vakantietas. Kerk in Actie wil deze zomer 5000 kinderen, die  
opgroeien in armoede, verrassen met een vrolijke vakantietas. De collecte  
wordt van harte aanbevolen!

Met vriendelijke groet, de diaconie

### Jeugdcollecte

Volgende week komt de 3<sup>e</sup> collectezak weer voorbij, die van de jeugdcollecte!  
Die derde, veelkleurige zak is die zondag bestemd voor de kinderdienst.  
Help de kinderdienst, doe volgende week een duit in dat zakje.

## Verhuisbericht

Lieve gemeente,

Na een paar prachtige jaren in Zeist verhuizen we medio juli naar Zutphen, vanwege werk. We kijken uit naar het wonen aan de IJssel maar vertrekken toch met pijn in het hart. Want we hebben ons hart verloren aan de Oosterkerk-gemeente. Vanaf het begin hebben we ons welkom gevoeld. En we hebben genoten van de diversiteit qua mensen en vormen. Fijn om op zondag inspiratie te krijgen voor de week die komt en om mee te denken en te helpen. Veel dank daarvoor. We wensen jullie alle goeds, ook voor de spannende tijd die komt. Wees welkom in ons nieuwe huis: Badhuisweg 14, 7201 GN in Zutphen. Ted Klok, Rieke Schouten, Simon en Hilde ([schoutenrieka@gmail.com](mailto:schoutenrieka@gmail.com) | 06 19665325).

## Van Oost naar West

Terwijl ik dit stukje schrijf, staat er voor onze oprit een megagrote zeecontainer, waar al ons aards bezit ingeladen wordt voor de oversteek naar De West. Wij, familie Tramper-Boss gaan Nederland verlaten voor drie/vier jaar om te wonen en werken op Curaçao. Cornelis gaat daar aan de slag voor de kustwacht en ik als docent geschiedenis op een Nederlandse middelbare school. We vertrekken zondag 28 juli. Maar we nemen afscheid op zondag 14 juli, voordat de vakantie begint. De Oosterkerk is de plek waar ik kom sinds mijn elfde jaar, Cornelis geruisloos instroomde na ons huwelijk in 2006 en onze prachtige en ondernemende kinderen Carmel (2011) en Maren (2016) gedoopt zijn. De plek waar we mooie mensen hebben ontmoet, samen herinneringen hebben gemaakt en samen opgetrokken zijn.

Dank voor de warmte en betrokkenheid op ons afgelopen jaren!

Lieve groeten, Cornelis, Tamar, Carmel en Maren

## Wat een mooi afscheid

Lieve mensen van de Oosterkerk. Afgelopen zondag hebben wij afscheid genomen als predikanten gezin van de Oosterkerk. Heel graag willen wij jullie allemaal bedanken voor een mooi afscheid met een mooi afscheidscadeau, een cheque voor een reis naar Israël. Wij hebben genoten van de dienst en van de receptie en van alle mensen. Wij kijken terug om 12,5 mooie jaren met jullie waarin wij heel wat met elkaar hebben meegemaakt. Gelukkig blijven wij nog even in Zeist wonen en blijven wij als leden verbonden met de Oosterkerk. Nogmaals dank voor alles wat jullie voor ons zijn gaan betekenen en voor alle inzet en bijdragen voor dit afscheid.  
Jolande en Marten Knevel

## Peters Lunchcafé

Jawel, Peters Lunchcafé is **volgende week donderdag 18 juli** weer geopend! Soep, kroketten (de echte!), vers fruit: Peter haalt weer alles uit de kast voor deze lunch in de East Coast.

Inloop 11.30 uur, aanvang 12.00 uur. Een kleine bijdrage wordt op prijs gesteld. Een ieder is van harte welkom. Tot ziens op 18 juli!

## Hockeytoernooi

Roos Kuper, Noor Smit en Marjon Verboom organiseren een hockeytoernooi als sponsoractie voor de Cruiff Foundation, een organisatie die sporten voor kinderen met een beperking mogelijk maakt. Inmiddels is de datum van het toernooi bekend: **zondag 29 september** aansluitend aan de kerkdienst! Iedereen, jong en oud, hockeyer of niet, is welkom om mee te doen. Aanmelding **vóór 20 juli** door te mailen naar [marjonvdkuil@gmail.com](mailto:marjonvdkuil@gmail.com).

## Vacature bij 'Gewoon Samen': jongeren-vrijwilligersnetwerk uit Zeist

Netwerk Gewoon Samen in Zeist is per medio 2019 op zoek naar een voorzitter van het bestuur

Geïnteresseerd? Kijk op: <https://netwerkgewoonsamen.nl/wp-content/uploads/2019/05/Vacature-Voorzitter.pdf>.

## Zin in film najaar 2019

Samen een film bekijken op groot beeld, met nagesprek. Drie films met het thema: "Past dit bij elkaar?" U bent van harte welkom, meld u aan!

Donderdag 26-09-19: Shoplifters

Donderdag 31-10-19: Fill the void

Donderdag 21-11-19: The wife

Tijd: 19.30-22.15 uur, plaats: zaal in de NoorderLichtkerk

Kosten: vrijwillige bijdrage 2 euro + kosten eigen consumptie

Nagesprek o.l.v.: Jolande Knevel, info/aanmelding: José Horjus

E-mail: [horjus2003@ziggo.nl](mailto:horjus2003@ziggo.nl)

Kopij Zondagsgroet kunt u voor a.s. donderdag 17.00u aanleveren per email op [zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl](mailto:zondagsgroet@oosterkerkzeist.nl). Beperkt u zich hierbij tot maximaal 4 regels (=ca. 40 woorden).  
-AR