

Orde van Dienst

Donderdag 9 april 2020
Witte Donderdag en Heilig Avondmaal

Oosterkerk Zeist

Voorganger: ds. Ellen de Boom
Kerkmusicus: Willem Harold Boog
Ouderling van dienst: Martin Rus
Aanvang: 19.30 uur

Inleidend orgelspel 'De aarde zelf is veel te klein'
(Gezang 192: 6 LvdK)

De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Welkom

Orgelspel Psalm 81: 5, 8 en 11 - 'Onder lasten zwaar'

5. Onder lasten zwaar, waart gij haast bezweken.
Groot was het gevaar - ik vergat u niet, in het
doodsgebied gaf Ik taal en teken.

8. Ik ben Hij-Die-is: God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis van de slavernij, maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

11. Ga niet van mij heen, volg Mij op mijn wegen,
sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan
maak Ik u ruim baan, niemand houdt u tegen.

Bemoediging en Groet

Pianospel 561: 1 en 2 - 'O Liefde, Die verborgen zijt'

1. O Liefde, Die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan
het wordt verraden en verdaan.

2. Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

Bijbellezing Johannes 13, 1-15 en Lucas 11, 23-26

Meditatie Geloof, hoop en liefde.

Pianospel

547: 1, 5 en 6 - 'Met de boom des levens'

1. Met de boom des Levens, wegend op Zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Ky-ri-e-é-leï-son, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

5. Want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.
Ky-ri-e-é-leï-son, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

6. Met de boom des Levens, wegend op Zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Ky-ri-e-é-leï-son, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Viering Heilig Avondmaal

Meditatief pianospel

'Het Gebed des Heren' (Gezang 48 LvdK | bew. W.H. Boog)

Gebeden

Orgelspel

Gezang 423 LvdK: 1 en 3 - 'Ach, blijf met Uw genade'

1. Ach, blijf met Uw genade, Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij.

3. Vervul ons met Uw Zegen onze-armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen Uw kracht en goedheid neer!

Zegen

Uitleidend orgelspel

Liedbewerking over 'Leer mij Uw weg, o Heer'
en 'Jezus, ga ons voor'.

Als vrees soms 't hart benauwt, leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn, noodweer of zonnenschijn
steeds blij in U te zijn, leer mij Uw weg.

Jezus, ga ons voor, deze wereld door
en U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand, naar het Vaderland.