

*De Heer is mijn Herder  
mij ontbreekt niets  
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden  
Hij voert mij aan rustige wateren  
Hij verkwikt mijn ziel  
Ik zal in het huis des Heren verblijven  
tot in lengte van dagen*

*Psalm 23*



Liesbeth Wind - Bos

1934 - 2021

Dankbaar dat ze haar rust bij God heeft gevonden delen wij u mee  
dat is overleden onze lieve moeder en oma

## Elisabeth Wind – Bos

Zuidhorn, 4 juli 1934

Zeist, 7 mei 2021

Correspondentie:  
Familie Wind  
Couwenhoven 5606  
3703 EW Zeist  
jaap.wind@xs4all.nl

Liesbeth is overgebracht naar Afscheidshuys 't Zeisterbosch,  
alwaar geen bezoek.

De dankdienst voor haar leven wordt gehouden op zaterdag 15 mei  
om 11.30 uur in de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 te Zeist.  
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

Omstreeks 13.30 uur zullen wij Liesbeth begeleiden naar begraafplaats  
Kranenburg, Kranenburgweg 7 te Zwolle, waar we haar om 15.00 uur  
begraven bij Frits.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer  
van de begraafplaats.

U bent van harte welkom. Graag vernemen wij uiterlijk woensdag 12 mei  
via bovenstaand e-mailadres of u aanwezig kunt zijn.

Indien u de dankdienst via een internetuitzending zou willen bijwonen,  
vragen wij u ons een e-mail te sturen voor het adres van de website.

Na 18 jaar alleen te zijn geweest is ze nu  
weer herenigd met haar Frits

Jan-Pieter en Gonneke  
Anne Lynn, Myrthe, Vanessa

*Jelle in herinnering* en Arda  
Ivo en Purvaja  
Noralie en Johan, Sam

Aukje en Bert *in herinnering*

Jaap en Mirjam  
Richard, Nadine

Sander en Nicole  
Jill