



Zondags Groet

www.oosterkerkzeist.nl

Wij streven ernaar toegankelijke kerkdiensten te houden,
die inspireren tot groei in betrokkenheid bij God, elkaar en anderen

Orde van dienst zondag 25 september 2022 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur

voorganger: Bas van Dieren | kerkmusicus: Willem Harold Boog | ouderling: Johan Beimers

- Inleidend orgelspel: Liedbewerking 'U bid ik aan, o Macht der Liefde' (Jan Zwart) - 'Liefde Gods die elk beminnen, hemelhoog te boven gaat' (754, op de melodie van 'Prichard') - 'O Liefde die verborgen zijt' (561) - 'Laat door mij Uw levend water vloeien als een klare stroom' (ELB. 186a), waarna:

- **Voorzang ELB. 186a - Leid mij Heer, o machtig Heiland**

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan Uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn sterkte, Gij mijn leider,
vul mij met Uw Geest steeds meer.
Vul mij met Uw Geest steeds meer.

2. Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
Leid mij steeds door Uwe liefde,
groeïend naar Uw beeld, o Heer.

Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U.
Voed mij dat ik groei naar U.

3. Laat door mij Uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom'.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in Uw kracht
Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.

1. BIJEENKOMEN

- Verwelkoming en mededelingen
- Aansteken van de paaskaars
- **Intochtslied 653: 1 en 4 - U kennen, uit en tot U leven**

1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O Licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

- Stilte, bemoediging en groet
- **Zingen Hemelhoog 367 - Wij blijven geloven**

1. Wij blijven geloven, dat onder miljoenen,
de Heer van de schepping een plan met ons heeft;
waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.

2. En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd;
nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.

3. En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.

4. Dat werkelijkheid wordt als het oog van de volken zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. En 't morgenrood rijst dat Zijn komst met de wolken verkondigt in duizenden kleuren van licht.

- Gebed om ontferming
- Genadeverkondiging
- **Glorialied 705: 1 en 2 - Ere zij aan God, de Vader**

1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in Zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

2. WOORD

- Gebed bij de opening van het Woord
- Kindermoment en **kinderlied** (vleugel) **ELB. 429 in wisselzang - Een rivier vol van vrede allen 1 - vrouwen 2 - mannen 3 en allen 4**

A 1. Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, en rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart.

V 2. Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap, een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

M 3. Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

A 4. Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.
Een rivier vol van vrede, een fontein vol van blijdschap, ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.

- Schriftlezing NT uit Johannes 4: 1-30 en 39-42
- **Zingen HH 278 – Het Woord van God**

1. Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar Uw Woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.

3. De stem van liefde die in stilte spreekt;
een Woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt,
diep in mijn hart Uw Woorden schrijft.

2. Beproof mijn hart dat voor U openligt;
niets is verborgen voor Uw Aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.

4. O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

- Verkondiging. Thema: confronterende liefde

3. ANTWOORD

- Meditatief orgelspel: Trio over 'Heer, Die mij ziet zoals ik ben' (Psalm 139 | W.H. Boog), waarna:
- **Zingen Psalm 139: 1, 3 en 14 - Heer, Die mij ziet zoals ik ben**

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.

3. Waar zou ik vluchten voor Uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt Uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met Uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik Uw geheim doorgronden?

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor Uw Aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

- Collecten onder orgelspel: Fugato-finale 'U kennen, uit en tot U leven' (653 | W.H. Boog), waarna:
- **Slotlied 653: 3 en 7 - Gij zijt het water ons ten leven**

3. Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons tot lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, Die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
Uw kerk die in de wereld is.

4. UITEENGAAN

- Zending en zegen (gesproken amen)
- Feestelijk orgelspel: 'Liefde was het, onuitputt'lijk ...' (ELB. 119).