

Orde van de dienst Pinksterzondag 28 mei 2023 | Oosterkerk Zeist | 10.00 uur

Voorganger: Irma Jansen

Muziek: OosterkerkBand (olv Pieter Feddema) en Willem Harold Boog

ouderling en lector: Edwin van Rooijen | diaken: Jan Cozijnsen

Inleidend orgelspel: Meditatie, canonisch voorspel en koraal over 'O Heil' ge Geest daal op ons neer' (W.H. Zwart)

Zingen voor de dienst:

- **ELB. 218 (orgel) - Samen in de naam van Jezus**

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

- **Opwekking 572 (OKB) - Als wij samenkomen**

Als wij samenkomen,
leid ons naar uw levende rivier;
laat uw liefde stromen,
tot iedereen erkent: De Heer is hier.

Deze generatie
ziet dan dat U één maakt en verlost;
als wij samenkomen
in de stad van onze God.
Als wij U aanbidden,
leid ons naar uw troon van heerlijkheid;
open onze ogen
En maak ons hart bewogen voor wie lijdt.
Deze generatie
ziet dan dat U heel maakt en verlost;
als wij U aanbidden
in de stad van onze God.

Want de Geest van God,
de Geest des Heren is op ons;
Dit is het jaar van de Heer.
Want de Geest van God,
de Geest des Heren is op ons;
Dit is het jaar van de Heer.

Als wij U verwachten,
leid ons in de schaduw van uw hand;
boven op de bergtop,
om uit te zien op ons verdorde land.
Want door uw genade
stroomt de late regen op ons neer;
als wij U verwachten
in de stad van onze Heer.

Want de Geest van God,
de Geest des Heren is op ons;
Dit is het jaar van de Heer.

Want de Geest van God,
de Geest des Heren is op ons;
Dit is het jaar van de Heer.

Als wij samenkomen...

1. BIJEENKOMEN

- Verwelkoming en mededelingen
- Aansteken van de paaskaars
- Zingen (orgel) **Psalm 67: 1 en 2 – God zij ons gunstig en genadig**

1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten,
hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deez' aarde,
die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

- Stilte, bemoediging en groet
- We bidden zingend om Gods Geest:
 - **Opwekking 623 (OKB) - Laat het huis gevuld zijn**

Laat het huis gevuld zijn
met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van Mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn
met Mijn geur.

Want Ik wil komen met Mijn geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
waar Ik woon.
Laat Mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.

Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn
door de liefde van Uw Zoon.
Laat het huis gereinigd zijn
en schoon.

Want U wilt komen met Uw Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.

Laat het levend water stromen
door ons heen.

Heer wij roepen tot :
'Kom opnieuw met Uw vuur!
Wij verlangen naar echtheid;
breng het diep in ons hart.'

Heer, wees welkom met Uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
laat het levend water stromen
door ons heen.

Heer, wees welkom met Uw Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
laat het levend water stromen
door ons heen.

- **Opwekking 501 (OKB) - Laat Uw vrede heersen**

Vader, mijn God, ik aanbid U,
heel mijn hart is op U gericht.
Neem mijn leven in Uw hand,
hoed mijn ziel en mijn verstand
en laat Uw vrede heersen in mijn hart.

Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.
Heer, Uw waarheid maakt mij vrij
en Uw leven groeit in mij.
O laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door Uw Geest.
Leg Uw kracht op mij, Uw liefde die geneest
en laat Uw vrede heersen in mijn hart.

Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog.
Heer, Uw waarheid maakt mij vrij

en Uw leven groeit in mij.
O laat uw vrede heersen in mijn hart.

Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door Uw Geest.
Leg Uw kracht op mij, Uw liefde die geneest
en laat Uw vrede heersen in mijn hart.

Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U.
Jezus, mijn redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door Uw Geest.
Leg Uw kracht op mij,
Uw liefde die geneest
en laat Uw vrede heersen in mijn hart.

En stort nieuw leven uit door Uw Geest.
Leg Uw kracht op mij, Uw liefde die geneest
en laat Uw vrede heersen in mijn hart

2. WOORD

- Gebed bij de opening van het Woord
- Kindermoment
- Kinderlied (vleugel) **NLB 683 – 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest**
1 solo – **2 allen** – 3 solo en **4 allen**

1. 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

2. Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij belooft heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

3. Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor ieder te verstaan.

4. De wonderen zijn om ons heen,
ze waaien op de wind.
't Is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

- de kinderen gaan naar de kinderdienst
- Schriftlezingen uit Ezechiël 36: 22-27 en Handelingen 2: 1-11

Zeg daarom tegen het volk van Israël: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal ingrijpen, volk van Israël – niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent! Ik zal de heiligheid van mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, herstellen. Die volken zullen beseffen dat Ik de HEER ben – spreekt God, de HEER. Door jullie zal Ik ze laten zien dat Ik heilig ben: Ik leid jullie bij die volken weg, Ik breng jullie uit die landen bijeen en laat je naar je eigen land gaan. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

- Zingen (orgel) **NLBB 686: 1 en 2 – De Geest des Heren**

1. De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
haar adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield,
maakt één wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Haar gedoopt,
Zij zalft ons met haar vuur.
Zij is een bron van hoop
In alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Zij komt
wie wordt haar licht gewaar?
Zij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

- Verkondiging: Een nieuw hart en een nieuwe geest

3. ANTWOORD

- We luisteren naar de OKB: 'Sweet Holy Spirit'

Pride is weighing me down
It's choking my heart
I'm chained up and bound
If pride is my prison
Then Grace be my key
Sweet Holy Spirit
Come rescue me

Spirit Spirit I surrender
Spirit Spirit I submit to you now
Spirit Spirit I surrender
Spirit sweet Holy Spirit

You know for so long I was a drowning man
I was hopeless and lost at sea yes I was

But Lord you threw me a line
Brought me back to your shore
Now I can feel the light from your lighthouse
Shining down on me yes I can

Worry oh what can I say
I've worried so much
I forget how to pray
Well I'm down on my knees
And this is coming from my soul
Sweet Holy Spirit
Come make me whole

Mijn trots haalt me omlaag
Het verstikt mijn hart
Ik ben geketend en gebonden
als trots mij gevangen houdt.
Laat genade mij bevrijden
Liefdevolle Heilige Geest,
kom en red mij!

Heilige Geest, ik geef me over,
Heilige Geest, ik ben van U,
Heilige Geest, ik geef me over
Heilige Geest vol liefde!

U wist het altijd al: ik was aan het verdrinken,
ik was hopeloos verloren in de zee, ja, zo was
het.

Maar Heer, U wierp mij een reddingsboei toe,
bracht me weer terug naar Uw kust.
Nu kan ik het licht van Uw vuurtoren voelen,
dat op mij schijnt, ja, ik voel het!

Zorgen zijn er, wat zal ik zeggen,
ik heb me veel zorgen gemaakt
en ben vergeten hoe te bidden.
Maar nu ben ik op mijn knieën
en roep ik vanuit mijn ziel:
liefdevolle Heilige Geest,
kom, en maak mij heel!

- We gedenken Adriaan Dorrestijn
- Wim speelt en zingt voor ons: 'Turn, turn, turn

To everything (turn, turn, turn) -
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose,
under heaven

A time to be born,
a time to die
A time to plant,
a time to reap
A time to kill,
a time to heal
A time to laugh,
a time to weep

To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose,
under heaven

A time to build up,
a time to break down
A time to dance,
a time to mourn
A time to cast away stones,
A time to gather stones together

To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose,
under heaven

A time of love,
a time of hate
A time of war,
a time of peace
A time you may embrace,
A time to refrain from embracing

To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose,
under heaven

A time to gain,
a time to lose
A time to rend,
a time to sew
A time for love,
a time for hate
A time for peace,
I swear it's not too late

Voor elk uur (uur, uur, uur)
is er een seizoen (uur, uur, uur)
en een tijd voor alles
wat er is onder de hemel

Een tijd om geboren te worden
en een tijd om te sterven
Een tijd om te planten
en een tijd om te oogsten
Een tijd om te doden
en een tijd om te helen
Een tijd om te lachen
en een tijd om te huilen

Voor elk uur (uur, uur, uur)
is er een seizoen (uur, uur, uur)
en een tijd voor alles
wat er is onder de hemel

Een tijd om op te bouwen
en een tijd om af te breken
Een tijd om te dansen
en een tijd om te rouwen
Een tijd om stenen weg te werpen
En een tijd om stenen te verzamelen

Voor elk uur (uur, uur, uur)
is er een seizoen (uur, uur, uur)
en een tijd voor alles
wat er is onder de hemel

Een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten
Een tijd van oorlog
en een tijd van vrede
Een tijd om te omhelzen
En een tijd om afstand te houden.

Voor elk uur (uur, uur, uur)
is er een seizoen (uur, uur, uur)
en een tijd voor alles
wat er is onder de hemel

Een tijd om te winnen
en een tijd om te verliezen
Een tijd om te scheuren
en een tijd om te herstellen
Een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten
Een tijd voor vrede,
ik zweer dat het nog niet te laat is!

- Dankgebed en voorbeden, we zingen tussen de gebeden door:
- **ELB 148 (orgel) – Heilige Geest van God**

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart!

- Collecte terwijl de OKB speelt, kinderen komen terug uit oppas en kinderdienst
- Slotlied (OKB) **NLB 675 – Geest van hierboven**

1. Geest van hierboven,
 leer ons geloven,
 hopen, liefhebben door uw kracht!
 Hemelse Vrede,
 deel U nu mede
 aan een wereld die U verwacht!
 Wij mogen zingen
 van grote dingen,
 als wij ontvangen
 al ons verlangen,
 met Christus opgestaan. Halleluja!
 Eeuwigheidsleven
 zal Hij ons geven,
 als wij herboren
 Hem toebehoren,
 die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,
 wat van U scheiden,
 Liefde die ons hebt liefgehad?
 Niets is ten kwade,
 wat wij ook lijden,
 Gij houdt ons bij de hand gevat.
 Gij hebt de zege
 voor ons verkregen,
 Gij zult op aarde
 de macht aanvaarden
 en onze koning zijn. Halleluja!
 Gij, onze Here,
 doet triomferen
 die naar U heten
 en in U weten,
 dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

4. UITEENGAAN

- Zending en zegen (gesproken amen)
- Uitleidend orgelspel: 'Dat heet weergalooz' ontferming, dat genade, rijk en vrij! ... God is liefd', o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!' (Gezang 451: 3 LvdK. | bew. F. Asma).

Na de viering is er linksachter in de kerkzaal voor u een team van 2 personen beschikbaar voor een luisterend oor en persoonlijk gebed.

Iedereen is van harte uitgenodigd om na de viering nog even te blijven om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of limonade.