

## Avondgebed 31 december 2025 Oosterkerk Zeist

Voorganger: Irma Jansen-Kleinjan  
Ouderling en lector: Edwin van Rooijen  
Diaken: Jolanda van der Heijden  
Kerkmusicus: Willem Harold Boog

Thema: (Niet) omkijken

### **Muziek**

**Welkom en aansteken paaskaars**

### **Stilte**

### **Openingsvers (gesproken)**

V: Heer, open mijn lippen

**Allen: Mijn mond zal zingen van uw eer.**

V: God kom mij te hulp.

**Allen: Heer, haast u mij te helpen!**

### **Lofprijzing: Lied 245 vers 1 en 3**

1. 'k Wil U, o God, mijn dank betalen,  
U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht moge nederdalen,  
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.  
Gij woudt mij met uw gunst omringen,  
meer dan een vader zorgdet Gij,  
Gij, milde bron van zegeningen:  
zulk een ontfermer waart Gij mij.

3. Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,  
al wisselen ook dag en nacht.  
Ik ken de rots waarop ik bouwe:  
hij feilt niet, die uw heil verwacht.  
Eens aan de avond van mijn leven  
breng ik, van zorg en strijden moe,  
voor elke dag, mij hier gegeven,  
U hoger, reiner loflied toe.

### **Psalmgebed: Psalm 90**

#### **Lezen Psalm 90: 1-10**

#### **Zingen NLB 90a vers 1 en 4**

1. O God, die droeg ons voorgeslacht  
in nacht en stormgedruis,  
bewijs ook ons uw trouw en macht,  
wees eeuwig ons tehuis!

4. En duizend jaar gaan als de dag  
van gist'ren voor U heen,  
een schaduw, een gedachte vaag,  
een nachtwaak, die verdween.

#### **Lezen Psalm 90: 11-17**

#### **Zingen NLB 90a vers 2, 3 en 6**

2. De schaduw van uw troon omsloot  
uw heiligen weleer,  
bij U beveiligd is ons lot  
en zeker ons verweer.

3. Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'  
hebt door uw woord bereid,  
altijd dezelfde, die Gij waart,  
de God der eeuwigheid!

6. O God, die droeg ons voorgeslacht  
in tegenspoed en kruis,  
wees ons een gids in storm en nacht  
en eeuwig ons tehuis!

**Schriftlezing: Jesaja 43: 18-19 en Lucas 9: 57-62**

**Korte overdenking**

**Moment van inkeer en verstillig**

**Zingen NLB 885 vers 1 en 2 – Groot is uw trouw, o Heer**

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.  
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zondern,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.  
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

**Gebeden**

**Slotlied NLB 913 vers 1, 2 en 3 – Wat de toekomst brenge moge**

1. Wat de toekomst brenge moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed!  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed!

3. Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behand'len,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

2. Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister  
als ik in de hemel kom!

**Zegen**

**Muziek**